

De Zalige Karl Leisner (1915 - 1945)

*Arm Europa, terugnaar
je Heer Jezus Christus*

The Karl Leisner

Rondzendbrief Nummer 2, 12 augustus 2015

Nederlandse afdeling van de 'Internationaler Karl-Leisner-Kreis' (IKLK)

Dagboeken en brieven van Karl Leisner gepubliceerd 5 banden, 4.394 pagina's

Karl begon een dagboek bij te houden om zichzelf wat meer discipline bij te brengen! Hij was inmiddels door kapelaan Vinnenberg aangesteld tot jeugdleider van de Katholieke Jungschar. Hij wilde deze tot een nodig alternatief maken voor de Hitlerjugend. Dus moest hij zelf het goede voorbeeld geven. Een dagboek zou daarbij kunnen helpen. Karl begon dit dagboek op 5 april 1928 en eindigde het op 25 juli 1945, drie weken voor zijn overlijden op 12 augustus. Tijdens de periode in gevangenschap kon hij natuurlijk geen dagboek bijhouden, maar hij pakt dit twee dagen na zijn bevrijding weer op. Tussen zijn activiteiten door was Karl een trouw briefschrijver. Deze dagboeken en brieven bevatten naast verslagen van activiteiten ook heel wat notities over zijn persoonlijk leven, over zijn geestelijke groei en strijd en over zijn vastberaden liefde voor Christus.

Hans-Karl Seeger, priester en voormalig voorzitter van de IKLK, en Frau Gabriele Latzel hebben een reuzenarbeid verricht door deze dagboeken en brieven uit te geven en van ontelbare voetnoten te voorzien. Elk opvallend woord, elke speciale opmerking, elke persoon die genoemd wordt, krijgt een uitleg, zodat we binnengevoerd worden in de leefwereld van Karl. Herr Seeger zegt, dat hij door deze 'levenskroniek' Karls leven beter kent, dan zijn eigen leven!

In de geschiedenis van de hagiografie bestaat er geen werk dat hierop lijkt. Natuurlijk is deze uitgave er niet om achter elkaar door te lezen. De vijf banden zijn een indrukwekkend tijdsdocument van een jongeman die ervan droomde om een evangeliserend priester te worden, maar door de nazi-overheersing martelaar werd.



Karl Leisner – Tagebücher und Briefe is te verkrijgen via o.a. www.amazon.de, 139 euro excl. porto.

Actueel - Nieuw beeld in Kleve

Op 13 december 2014 heeft em. aartsbisschop van Hamburg mgr. Thissen, een nieuw beeld van Karl Leisner gezegend. Het staat op het kerkplein van de Stiftskirche in Kleve, Kapitelstraße 10. Kleve is lange tijd de woonplaats van Karl geweest, tot aan zijn vertrek naar het seminarie in Münster.

Dit beeld is gemaakt door Bert Gerresheim. In 2016 verschijnt zijn boek waarin hij beschrijft hoe dit beeld tot stand is gekomen en waarom hij Karl op deze wijze heeft uitgebeeld (o.a. die 'snee' in het hoofd).



Karl Leisner in een notendop

De IKLK heeft een flyer in vijf talen uitgegeven over het leven van Karl Leisner. Het is een 'uitvouw flyer', steeds tweetalig: Duits en Frans, Engels en Spaans, Nederlands en Engels.

Deze flyer is Karl Leisner in een notendop! De flyer is dus geschikt om in kerken neer te leggen en aan mensen te geven, zodat men snel



kennis kan maken met de zalige Karl Leisner. Via onderstaand adres kunt u de Nederlandse (en Engelse) versie opvragen, vanaf 10 stuks. De flyer is gratis, maar vanwege de porto is een vrijwillige bijdrage welkom, zeker bij grotere aantallen.

Wat kunt u de volgende keer rond 28 februari verwachten?

- * *"Het was onvoorstelbaar zwaar."* - Karls roepingsweg
- * De Nieuwe Evangelisatie: patroon van een internetcursus
- * Stripboek over het leven van Karl Leisner

Mocht u de digitale Rondzendbrief niet meer willen ontvangen, stuurt u dan een mail naar karl.leisner.nl@gmail.com?

U kunt de Rondzendbrief natuurlijk ook zelf doormailen aan anderen. Doet u dat met een CC aan ons? Dan kunnen we die persoon een volgende keer de Rondzendbrief direct mailen. Met het adressenbestand wordt uiteraard vertrouwelijk omgegaan.

Hartelijke groet,

Pastoor Smith

Contactpersoon voor IKLK Nederland

Steenschuur 19 – 2311 ES Leiden – 071 5130700

Voor de Nederlandse publicaties

www.karl-leisner.nl

karl.leisner.nl@gmail.com

Ondersteuning van dit apostolaat

NL33ABNA0541177613 t.n.v. 'Leisner'