

De Zalige Karl Leisner (1915 - 1945)

The Karl Leisner

Rondzendbrief Nummer 3, 28 februari 2016

Nederlandse afdeling van de 'Internationaler Karl-Leisner-Kreis' (IKLK)

Een moeilijke beslissing

Op 19-jarige leeftijd dacht Karl erover priester te worden. Hij ging theologie studeren in het indrukwekkende Collegium Borromaeum in Münster. Na het tweede jaar volgde een verplicht semester buiten het Collegium. Karl kwam bij de familie Ruby in Freiburg terecht en kreeg daar een kamer op zolder. Tijdens een ziekte werd hij goed verzorgd o.a. door de oudste dochter Elisabeth. Ze spraken veel, wandelden veel ... en van het één kwam het ander. Ze werden verliefd. Voor Karl brak een zware tijd aan. In feite moest hij zijn hele roeping tussen een gezinsleven en een priesterleven heroverwegen. Dat bracht zware maanden, vooral omdat hij ondertussen ook nog zijn 'Reichsarbeitsdienst' moest doen, met vele vrije uren om te piekeren.



Maar op 10 april 1938 noteert hij in zijn dagboek:

"De beslissing viel in een strijden met God en het

eigen hart. God heeft te sterk door Zijn beschikkingen in mijn leven geroepen: ik moet gehoorzamen aan zijn grote, zware roeping: priester zijn ..." Hij schreef Elisabeth en eindigde de brief met de woorden (wat aangepast!), die de priester bad aan het begin van de H. Mis: *"Introibo ad altare Dei ad Deum qui laetificet iuventutem nostram..."* ('Ik zal opgaan naar het altaar van God, de God die onze jeugd verblijde.'). *Kun je me vergeven. Beschouw jezelf als vrij van mij! Karl."*

Elisabeth aanvaardde en ondersteunde zijn keuze. Ze is ook ongehuwd gebleven en overleed in 1993, vijfenvijftig jaar na bovenstaande brief.

Vanwege deze moeizame roepingsonderscheiding zal Karls levensweg jongeren zeker aanspreken. En hij kan als voorspreker ook wat hulp bieden, wanneer jongeren serieus op zoek gaan naar hún roeping.

Het stripboek

In 2011 verscheen in meerdere talen het stripboek over Karl Leisners leven. Het is een prachtig boek geworden, waarin het hele leven van de zalige aan bod komt. Dit stripboek is geschikt voor tieners (een cadeau voor vormelingen bijv.), maar ook voor volwassenen. Het is een eigentijdse en toegankelijke manier om met Karl Leisner kennis te maken.

Te bestellen via onderstaand adres, of via www.rk-alphacentrum.nl onder [webshop](#) (rechtsboven) voor € 9,95. Bij grotere aantallen gaat de prijs omlaag.



Patroon van een internetcursus

Wist u dat de zalige Karl Leisner in Nederland al jaren een modern apostolaat heeft? Hij is patroon van de internetcursus www.waaromJezus-Katholiek.nl. Dit is een cursus van vijf weken voor mensen met veel vragen rond het christelijk geloof. Een persoonlijke e-coach gaat op hun vragen in aan de hand van teksten o.a. uit het *Compendium van de Catechismus*. Al een paar duizend mensen namen deel. Dus mocht u mensen, jong en wat ouder, tegenkomen met veel geloofsvragen, dan kunt u ze doorverwijzen naar deze internetcursus. En de zalige Karl Leisner zal vanuit de hemel zeker meebidden.

Wat kunt u de volgende keer rond 12 augustus verwachten?

- * Een priesterwijding in het geheim en wie was 'Mädi'?
- * De Dom van Xanten met het graf van Karl Leisner

Mocht u de digitale Rondzendbrief niet meer willen ontvangen, stuurt u dan een mail naar karl.leisner.nl@gmail.com?

U kunt de Rondzendbrief natuurlijk ook zelf doormailen aan anderen. Doet u dat met een cc aan ons? Dan kunnen we die persoon een volgende keer de Rondzendbrief direct mailen. Met het adressenbestand wordt uiteraard vertrouwelijk omgegaan.

Hartelijke groet,

Pastoor Smith
Contactpersoon voor IKLK Nederland
Steenschuur 19 – 2311 ES Leiden – 071 5130700

Voor de Nederlandse publicaties

www.karl-leisner.nl

karl.leisner.nl@gmail.com

Ondersteuning van dit apostolaat

NL33ABNA0541177613 t.n.v. 'Leisner'