

De Zalige Karl Leisner (1915 - 1945)

*Jij arm Europa,
terug naar je Heer Jezus Christus.*

The Karl Leisner

Rondzendbrief Nummer 15, 28 febr. 2022

Nederlandse afdeling van de 'Internationaler Karl-Leisner-Kreis' (IKLK)

Karls diakenwijding

Toen hij zijn roeping hervonden had, ontving Karl op 4 maart 1939 de wijding tot subdiaken. Bisschop Clemens von Galen wijdde hem en 65(!) anderen op 25 maart van dat jaar tot diaken. Dit gebeurde in de Dom van Münster, zonder aanwezig. In zijn dagboek



noteerde Karl: "*non erit impossibile apud Deum ...*" Heilige Diakonatsweihe." Het zal niet onmogelijk zijn bij God (zie Lucas 1,37). Een woord dat aangeeft, dat Karl niet op eigen krachten vertrouwde, maar op Gods genade. In een brief van die dag aan een vriend die dan priester gewijd is, schreef hij: "*Het gaat om de grotere liefde, om het meer beschikbare Ja.*"

Het was de bedoeling dat hij in het najaar priester gewijd zou worden. Noodgedwongen was hij toen in het sanatorium. Het zou nog zes jaar duren, maar wel een heel unieke priesterwijding worden.

Heeft de Kerk in Europa toekomst?

Karls gebed en offer in het sanatorium van Planegg waren gericht op de toekomst van Europa. De jaren na de oorlog stonden in het teken van de wederopbouw met een zeker optimisme. Toen brak de 'moderne tijd' aan, die vanaf de jaren '60 veel gedoopten uit de kerk weghield.

Inmiddels zijn heel wat kerkgebouwen gesloten en is de aanwas in de parochies gering. Heeft de Kerk in Europa toekomst?

Jazeker. Wanneer we daarvoor de Heer de ruimte geven. Het synodale proces leert ons onze eigen 'ideeën', 'wensen', 'voorstellen' in gebed aan de Heer terug te geven. Zo

sluiten we ons aan bij die gebedsmaanden van de zalige Karl Leisner op zijn ziek- en sterfbed.

"Jij arm Europa, terug naar je Heer Jezus Christus! (Daar is je Bron voor het mooiste wat je draagt.)

Terug naar de frisse bronnen van goddelijke, ware kracht! Heiland, laat mij hierbij een beetje voor U een instrument zijn, o, ik roep U aan!" (Dagboek, zaterdag 16 juni 1945)



Wat las Karl zoal ... (3)

Het valt op wat een brede belangstelling Karl had. Geschiedenis, gedichten, romans, kunst, klassieken, theologie en spiritualiteit, maar ook veel 'over de mens'. Over het laatste een volgende keer meer. Hij leek in boeken antwoorden te zoeken op de complexe tijd waarin hij leefde. De Nazi-macht werkte aan een "Entkonfessionalisierung" en wilde het christelijk geloof vervangen door een eigen 'geloof'. De eerste jaren leek dat te werken en waren er velen die hun kerken verlieten. Maar halverwege de oorlog stagneerde dit. Het 'nieuwe geloof' bood geen antwoord op het verdriet rond de ontelbare gesneuvelden. Men miste Christus en de hoop op een eeuwig leven! Karl was innerlijk weerbaar tegen de Nazi-ideologie, mede door boeken als *Vom Geheimnis Gottes in uns*, van Josef Kühnel. "Goede en diepe beschouwing over wat wij mensen altijd en nu bijzonder nodig hebben." (Dagboek, 5 november 1935)

Brochure over Karl Leisner en Titus Brandsma

Vanuit Groesbeek is opnieuw een mooie brochure verschenen. Deze is tweetalig en gaat over twee zaligen: Karl en pater Titus Brandsma. De

Nederlandse bladzijden gaan over Brandsma en de vraag of Karl en Titus elkaar in Dachau ontmoet hebben. Zeer de moeite waard.

De brochure is op te vragen bij dhr. Theo Giesbers:

wilmagiesbers@hotmail.nl

Er wordt een vergoeding voor de verzendkosten gevraagd.

Donaties voor de Karl-Leisner-Mariëndaal-kerk in Groesbeek:

NL83RABO0336685173 t.n.v. A. Brouwer o.v.v. kerk.



Pro memorie: grote conferentie over de toekomst van de parochies. 24 en 25 maart in Breda. Zie www.missionaireparochie.nl

Wat kunt u de volgende keer rond 12 augustus verwachten?

Karl en de Molen - De internet-zalige Carlo Acutis - Wat las Karl zoal ... (4)

Hartelijke groet,

Pastoor J.H. Smith

Contactpersoon voor IKLK Nederland

Steenschuur 19 - 2311 ES Leiden - 071 5130700

Voor de Nederlandse publicaties

www.karl-leisner.nl

karl.leisner.nl@gmail.com

Fin. ondersteuning (géén ANBI): NL33ABNA0541177613, J. Smith o.v.v. *Leisner*

Uw naam en e-mailadres worden enkel voor het verzenden van deze rondzendbrief gebruikt. Mocht u de digitale Rondzendbrief niet meer willen ontvangen, stuurt u dan een mail terug.

U kunt de Rondzendbrief natuurlijk ook doormailen aan anderen en hun vragen ons hun e-mailadres te geven. Dan kunnen we die persoon een volgende keer de Rondzendbrief direct mailen.