

De Zalige Karl Leisner (1915 - 1945)

*Jij arm Europa,
terug naar je Heer Jezus Christus.*

The Karl Leisner

Rondzendbrief Nummer 16, 12 augustus 2022

Nederlandse afdeling van de 'Internationaler Karl-Leisner-Kreis' (IKLK)

Wat las Karl zoal ... over de heilige Geest

Het is opvallend hoeveel Karl las over de heilige Geest. Obendorfer, *Die Heimat des Heiligen Geistes*; Laros, *Pfingstgeist über uns*; Hansjakob, *Der Heilige Geist*; Graber, *Die Gaben des Heiligen Geistes*. De Persoon van de heilige Geest was wellicht een beetje op de achtergrond geraakt. De zalige Elena Guerra (1835-1914) had de paus zelf geschreven om meer aandacht voor de heilige Geest en Paus Leo XIII was daarop ingegaan. Dus begin vorige eeuw leefde er een nieuwe devotie op voor de heilige Geest. Karl staat hier voor open, getuige zijn lectuur en enkele aantekeningen in zijn dagboek. Tijdens een korte retraite van 30 oktober tot 2 november 1935 schrijft Karl deze zinnen, die hij met de Griekse woorden voor heilige Geest eindigt: *"Alles is voor mij als nieuw opgekomen, ik kreeg 't geschonken door de genade en het erbarmen van Gods heilige Geest. [...] Brand neder, Heer, en laat mij steeds meer doorgloed worden van uw heilige Gloed! Laat mij steeds meer doorstormd worden door uw heilige Storm. Laat mij heel diep van binnen getroffen worden door uw oneindige, rijke, heilige Liefdesadem, de 'hagion Pneuma'."*

De internetheilige Carlo Acutis en een internetcursus over het geloof

Jeugdige heiligen spreken aan. Bij de wat ouderen omdat het goed is te zien dat het geloof doorgaat. Bij de jongeren omdat er veel herkenning is. Toen ik vorig jaar in groep 7 van een lagere school over Carlo Acutis vertelde, bleken de leerlingen al van hem gehoord te hebben in het jeugdjournaal! Stel je voor, in ons geseclariseerd Nederland een heilige in het journaal. Ze vonden het prachtig want deze heilige hield van James Bond, had 4 honden, 2 katten en 4 goudvissen, was sportief en een whizzkid. Heilig zijn is dus niet iets van vroeger of heel duf.

Carlo Acutis (1991-2006) was een kind van zijn tijd én een waar kind van God. Moeder was met dat laatste niet bepaald blij, toen Carlo zijn nieuwe slaapzak weggaf aan een zwerver. Er moet een moment geweest zijn dat deze jongen heel diep getroffen is door de Eucharistie. Want hij ging elke dag naar de kerk, vaker dan zijn ouders. En zijn internetkennis gebruikte hij om een website over eucharistische wonderen op te zetten. *"De Eucharistie is mijn snelweg naar de hemel."*

Hij was nog maar 17 jaar toen hij ernstige leukemie kreeg. Met Christus droeg hij dit en zag uit naar de hemel. Op 12 oktober 2006



overleed hij en werd begraven in Assisi. Daar ligt zijn lichaam sinds de zaligverklaring op 10 oktober 2020 in een glazen schrijn. Een heilige in een spijkerbroek met sportschoenen.



Een mooi boekje in het Nederlands over hem is: *Carlo Acutis - Leven zonder grenzen*, 2021³. Zie www.rkwebshop.nl

Wist u dat onze Karl Leisner al sinds jaren patroon is van de internetcursus HoevindjeJesus.nl? Dat is een cursus in vijf stappen om het geloof te verkennen. De deelnemer krijgt uitleg en vragen ter overweging en kan in gesprek gaan met een 'e-coach', die zelf het katholieke geloof kent en beleeft.

Wellicht kent u zoekende mensen die u hierop attent kunt maken. Zie: www.hoevindjeGod-online.nl

Karl en de molen

De jeugdgroep, waar Karl zich bij aansloot, heette St. Werner en hoorde later bij de Katholieke Wandervogel. Naast sport, zingen, gesprekken voeren, begonnen ze ook een poppentheater. Maar een groep heeft ook een eigen plek nodig. Dat werd de ruïne van de Molen aan de Merowingerstrasse in Kleve.



Een tournee met het poppenspel bracht geld op om de molen op te knappen. Deze jeugdijaren zijn bepalend geweest voor Karls geloof en visie op de actuele ontwikkelingen. In 1933 werd zichtbaar dat het op keuzen aankwam. *"Maar hoe zal ik mij tegenover Hitler en de Nazi's opstellen? Moet ik meelopen, meeroepen, meetrekken? Nee, dat doe ik niet; tenzij men mij met geweld of staatswetten daartoe dwingt, maar innerlijk volg ik hen niet."* (2 mei 1933) De katholieke jeugdgroepen werden ingeperkt. Op 2 juli 1933 werd de molen door de Nazi's in beslag genomen. Dat was het einde van hun 'honk' waar ze bijna vier jaar waren samengekomen.

Wat kunt u de volgende keer rond 28 febr. 2023 verwachten?

Karl Leisner en de heilige Mis – Zuster Euthymia uit Münster - Wat las Karl zoal ... (5)

Hartelijke groet,

Pastoor J.H. Smith

Contactpersoon voor IKLK Nederland

Steenschuur 19 – 2311 ES Leiden – 071 5130700

Voor de Nederlandse publicaties

www.karl-leisner.nl

karl.leisner.nl@gmail.com

Fin. ondersteuning (géén ANBI): NL33ABNA0541177613, J. Smith o.v.v. *Leisner*

Uw naam en e-mailadres worden enkel voor het verzenden van deze rondzendbrief gebruikt. Mocht u de digitale Rondzendbrief niet meer willen ontvangen, stuurt u dan een mail terug.

U kunt de Rondzendbrief natuurlijk ook doormailen aan anderen en hun vragen ons hun e-mailadres te geven. Dan kunnen we die persoon een volgende keer de Rondzendbrief direct mailen.